

Siturgie 3

Binnenkomst bruid

Welkom

Crouwtekst

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Kolossensen 3:14

Zingen / Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Zingen / Al wat ik ben

Al wat ik ben, leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, ook in mijn pijn vertroost U mij. En ik vertrouw op wat U belooft, uw woord staat vast voor eeuwig.

Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer.

Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.



Huwelijksbevestiging

Huwelijksbeloften

(naam bruidegom),

Belijd je dat je in je huwelijk door God zelf bent geroepen tot liefde en trouw aan je vrouw, (naam bruid), wat het leven je ook brengen zal, in goede dagen en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood jullie zal scheiden of tot Jezus terugkomt? Beloof je dat je steeds in fijngevoeligheid het goede voor haar zult zoeken, niet bang om de minste te zijn? Aanvaard je de verantwoordelijkheid voor je kinderen, als jullie die van God ontvangen? Ben je bereid om samen met je vrouw dienstbaar te zijn aan de samenleving en de christelijke gemeente? Dit alles in afhankelijkheid van ons Hemelse Vader. Wat hierop je antwoord (naam bruidegom): JA

(naam bruid),

Belijd je dat je in je huwelijk door God zelf bent geroepen tot liefde en trouw aan je man, (naam bruidegom), wat het leven je ook brengen zal, in goede dagen en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood jullie zal scheiden of tot Jezus terugkomt? Beloof je dat je steeds in fijngevoeligheid het goede voor haar zult zoeken, niet bang om de minste te zijn? Aanvaard je de verantwoordelijkheid voor je kinderen, als jullie die van God ontvangen? Ben je bereid om samen met je man dienstbaar te zijn aan de samenleving en de christelijke gemeente? Dit alles in afhankelijkheid van ons Hemelse Vader. Wat hierop je antwoord (naam bruid): JA



Zingen / Zegen hen – JES music

Het leven, verweven, vanaf dit moment Hij hoort bij jou en jij bij hem Zo stralend, genietend als een dag zonder eind Een begin vandaag, als man en vrouw Zegen hen op de weg, die zij samen mogen gaan Zegen hen met Uw liefde Zegen hen zodat zij anderen tot zegen mogen zijn In eenheid met U en met elkaar

Vergeet niet, verlaat nooit Gods liefde en trouw Bind het als een sieraad om je hals Dit teken, die zegen, schrijf het in je hart Leef in Zijn waarheid elke dag

Want in liefde brengt Hij samen En wat Hij samenbindt laat hij nooit los Blijf dus vertrouwen, geloof en hoop in Hem

Uitreiking trouwbijbel

Zingen / Welkom in ons hart - JES music

Vandaag kiezen wij Niet ik maar voor altijd jij Onze dromen worden waar Met elkaar

Vanaf nu zijn wij toegewijd Aan elkaar geven wij onze tijd Hoe ons leven zijn weg ook vindt Het is de liefde die wint

Welkom in ons hart
Welkom in ons leven
We hebben lief, we delen uit
Wat Hij ons heeft gegeven
Zonder Hem heeft het leven geen zin
Het fundament dat ons samenbindt
Welkom in ons hart

Hij had lief al voor ons bestaan In Zijn liefde is Hij ons voorgegaan En daarom hebben wij lief Omdat Hij liefde schiep

Welkom in ons hart Welkom in ons leven We hebben lief, we delen uit Wat Hij ons heeft gegeven

Hij gaat voor Jullie volgen Hem Hij heeft lief Vertrouw Zijn stem

Hij zegent jullie in Zijn naam Om samen Zijn weg te gaan

Collecte — Tijdens de collecte luisteren we naar een lied van LES music Gebed

Zingen / Onze Vader

Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard' Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

