



# Liturgie 4+

### *Binnenkomst bruidegom*

Onder begeleiding van pianospel

### *Binnenkomst bruid*

Begeleid door Land of Hope and glory op het orgel

### *Opening dienst*

#### **Zingen / Ere zij aan God de vader**

Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,  
de Drie-een'ge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja  
de Drie-een'ge in zijn troon!

Ere zij de Heer der eng'len,  
ere zij de Heer der Kerk,  
ere aan de Heer der volk'ren,  
aard en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
looft de Koning en zijn werk!

Halleluja, lof, aanbidding  
brengen eng'len U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!

### *Gebed*

Stil gebed, bemoediging en groet

## Zingen / U maakt ons een

U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
Wij eren en aanbidden U.

Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

## *Gebed*

## Zingen / Aan uw voeten Heer

Aan uw voeten Heer,  
is de hoogste plaats  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
Daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,  
en om naar U te luisteren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer,  
is de hoogste plaats  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
Daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,  
hier in een plaats van aanbidding,  
in Geest en waarheid samen één te zijn,  
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer,  
is de hoogste plaats  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
Daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
ja zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt.  
En ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U.

### *Bijbellezing*

#### **Luisterlied / I believe in You**

Walking on the beach  
Look, the waves are coming fast  
Your love keeps coming every day  
Walking step by step  
And I feel, you would take me by the hand  
My love for you is growing every day

Cause I believe in you  
For the rest of my days  
I will carry you  
Even when the waters are too high  
I know the sun will shine over our lives  
Cause I believe in you  
For the rest of my life

Rejoice in the Lord  
In all your ways and all your plans  
Wherever He will lead us we will go  
Don't worry about our future,  
about the steps that we might take  
The peace of the Father will cover us

Yes I give, Yes I give myself away to you, today  
Before the throne of God, I say yes, and I am thankful that I'm blessed  
O, I love you, and I will do everything for us, as a step of faith  
This promise is for a lifetime, that nobody will break

We believe in You  
For the rest of our days  
You will carry us  
Even when the waters are too high  
We know the sun shine over our lives  
Cause we believe in You  
For the rest of our lives

### *Verkondiging*

- Psalm 103:4b -  
Hij kroont u met trouw en liefde

### **Zingen / Heer ik kom tot U**

Heer ik kom tot U  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend  
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij  
dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde

### *Huwelijksbevestiging*

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van (naam bruidspaar) voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen Zijn zegen te vragen.

De gemeente van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor heel het leven, waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en in tegenspoed.

Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de Naam van de Heer spreken zij tezamen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven. Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin. Samen zullen zij de kinderen die hun worden toevertrouwd voorgaan in het leven met de Heer en Zijn gemeente. Samen zullen zij hun opdracht in de samenleving aanvaarden als man en vrouw, als mensen op weg naar de toekomst van God.

Hun verbondenheid met elkaar is een gelijkenis van het verbond tussen Christus en Zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom, zullen jullie elkaar liefhebben zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus Zich aan Zijn gemeente heeft overgegeven, zullen jullie elkaar in liefde dienen, in wijsheid lieden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en vergeven.

Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder de ander de vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden behoren jullie elkaar terzijde te staan, zonder de ander te overheersten of slaafs te volgen. Vorm samen een hechte gemeenschap, maar besef evenzeer, dat jullie gezin deel is van een groter geheel; sta dus open voor verantwoordelijkheden in de plaatselijke gemeente, en heb ook voor jullie opdracht in Gods Koninkrijk, dat kerkmuren en landsgrezen overschrijdt.

Verricht je taken trouw en help elkaar hierbij, maar zorg er ook voor dat rust en vreugde hun plaats krijgen en het leven als geschenk aanvaard wordt. Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de heer, die Zichzelf aan ons verbonden heeft en ons roept tot het grote bruiloftsfeest.

*Geloften bruidspaar*

*Bevestigingsformulier*

**Zingen / Heft uwe handen naar omhoog**

Heft uwe handen naar omhoog  
Slaat naar het Heiligdom uw oog,  
En knielt eerbieding voor Hem neer:  
Looft, looft nu aller heren Heer

*Zegen*

**Zingen / Dat 's Heren zegen op u daal**

Dat 's Heren zegen op u daal;  
Zijn gunst uit Sion u bestraal.  
Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer  
Looft, looft dan aller heren Heer.

*Overhandiging trouwbijbel*

*Dankgebed*

*Collecte*

*Zegen*

## Zingen / Our God is an awesome God

Our God is an awesome God  
He reigns from heave above  
With wisdom, power and love  
Our God is an awesome God

Het bruidspaar verlaat de kerk onder naspel.  
Daggasten en vervolgens overige gasten verlaten de kerk